

Afscheid van een mooi jaar

Wat is het jaar omgevlogen! 2016 was zowel privé als zakelijk een goed jaar voor mij. Voor de rationele en resultaatgerichte onder ons; ik ging dit jaar aan de slag met mijn 27^e cliënt en bereikte 242 coach-clienturen. Voor de gevoelsmensen onder ons; ik kreeg o.a. de woorden “veilig, succesvol doel bereiken, oprechte aandacht, op de persoon aangepast, leerzaam en prettige steun in moeilijke tijd” als feedback van mijn cliënten. Wat een mooi vak is dit toch dat je dat voor mensen kan en mag zijn. Hiermee wil ik mijn opdrachtgevers, maar met name mijn (voormalige) cliënten bedanken voor het vertrouwen. Zonder jullie had ik dit allemaal niet gerealiseerd!

Wat gaat 2017 ons brengen? Het zou leuk zijn om af en toe in de toekomst te kunnen kijken. Zeker op momenten dat je je gestrest of onzeker voelt en je niet zeker weet of je nog wel het juiste pad aan het bewandelen bent. Rumi, een Perzische dichter zegt hierover: “blijf lopen, al ga je nergens heen. Probeer niet in de verte te zien, want daarvoor zijn we niet gemaakt”. Tja, hij heeft gelijk. Ik heb geen glazen bol en ik neem aan jij ook niet. En zeg nu zelf, als we in de toekomst zouden kunnen kijken, dan wordt je leven toch veel te voorspelbaar? Natuurlijk wens ik jou en jouw familie wel heel veel zonnigs toe voor 2017. Laten we ons best doen om er een mooi en inspirerend jaar van te maken. Fijne feestdagen!

Hartelijke groeten, Angélique van der Loo

